

## STRAATNAMEN VEENENDAAL-OOST – GROENPOORT

In Groenpoort hebben de straten in de buurtjes De Wilgen, Het Veense Hout en De Tuinen namen van Veense verzetsstrijders. Een mooi eerbetoon aan deze mede-Veenendalers.

### **Kees van Spronsenlaan**

Cornelis “Kees” van Spronsen was in de meidagen van 1940 militair. Hij besloot met enkele makkers om zich tegen de Nazi's te verzetten. Onder de schuilnaam “George” was hij (plaatsvervangend) commandant van de Knokploeg (gewapend verzet) in Veenendaal. Hij deed mee met overvallen op distributiekantoren en aan het einde van de oorlog was hij regionaal commandant.

### **Dominee Koklaan**

Reinier Kok (1890-1982). Sinds 1930 predikant van de Gereformeerde Gemeente alhier. Speelde een opvallend positieve rol bij de Evacuatie in 1940. Preekte op de kansel tegen de Jodenvervolging en inspireerde mensen. Was betrokken bij de redding van twee Joodse onderduikkinderen, verleende Britse piloten en verzetsmensen onderdak. Voorkwam met ds. Van Enk een bloedbad bij de april-mei-stakingen van 1943.

### **Familie Van Damlaan**

Anton en Ger van Dam dreven een winkeltje op de Savornin Lohmanstraat. Midden 1943 gaven zij onderdak aan Reinold en Femmi van Essen-Cohen met hun pleegzoon Leo Katz. Later namen zij ook hun familieleden op, te weten de zes-hoofdige familie Cohen uit Rotterdam en Salomon Colthof. De onderduikers bleven tot en met de bevrijding daar wonen. Zij kregen de Yad Vashem-onderscheiding.

### **Loek Casperslaan**

Loek Caspers (1924-2019). Sinds 1943 actief in het verzet in de regio. Fietste als koerierster per dag honderden kilometers. Bracht veel joodse kinderen in veiligheid. Veenendaal was haar uitvalsbasis, waar ze onderdak had bij de familie Van 't Riet en bakker Van Voorthuizen. Ze was lid van de lokale Knokploeg en werkte voor de Ondergrondse.

### **Familie Kleefsmanlaan**

Stoffer Willem Kleefsman (1905-1979) en Lammigje Kleefsman-Nijhuis (1902-1982) hadden een kantoor- en boekhandel in de Zandstraat. Zij verborgen Joodse onderduikers en waren een doorgeefluik voor spionagemateriaal. Ook werd van alle drukwerk of te maken stempels voor de Duitsers er een exemplaar extra gemaakt voor het lokale verzet.

### **Familie Vinkelaan**

Familie Vinke. Gerrit en Celia Vinke woonden met hun zoontje Richard aan de Buurtsteeg (nu Buurtlaan-Oost). In september 1942 namen zij het initiatief om een joodse familie uit Utrecht op te halen en onderdak te bieden. Dat werk groeide uit en zo'n 15 mensen zaten voor kortere of langere tijd bij hen ondergedoken, waarvan minstens acht personen overleefden. Na 1945 kreeg de familie de Yad Vashem-onderscheiding.

### **Bakker Van Voorthuizenlaan**

Celis van Voorthuizen (1899-1992). Bakker Van Voorthuizen was een bescheiden persoon, die daarom wat onderbelicht is gebleven. Hij werkte met zijn omgekomen zwager Ab Van 't Riet. Hij gold als een contactadres voor het verzet. Al in mei 1940 verborg hij wapens en later werden er ook duizenden bonkaarten verborgen. Van Voorthuizen is nooit onderscheiden.

**Hebe Kohlbruggepark**

Hebe Charlotte Kohlbrugge (1914-2016). Was in het begin begin in Veenendaal actief in het spionagewerk, onder de naam Lotje. Ook speelde ze een grote rol in kerkelijk en landelijk verzet. Ze zette de Zwitserse weg op, zodat spionagemateriaal in Engeland kwam. Na haar arrestatie zat ze in de kampen Vught en Ravensbruck. In 1945 keerde ze terug naar 't Veen.

**Dominee Van Enkwarande**

Dirk van Enk (1902-1981). Sinds 1935 predikant van de Gereformeerde Brugkerk. Hij liet ds. Frits Slomp ("de Zwerver") komen, waardoor de Ondergrondse werd gevormd en waar hij ook zelf bij betrokken bleef. Hij inspireerde mensen tot verzet en werd uiteindelijk zelf gezocht door de SD. Zat enige tijd ondergedoken bij ds. Kok. Voorkwam met hem een dreigend bloedbad in april 1943.

**Jaap Spruijtwarande**

Jaap Spruijt hoorde bij de oprichters (en de kerngroep) van de lokale afdeling van de Ondergrondse. Was uiteindelijk daar ook de leider van. Participeerde ook in het gewapend verzet. Was uiteindelijk rond 9 mei 1945 verantwoordelijk voor de komst van de Geallieerden, die Veenendaal over het hoofd gezien bleken te hebben.

**Truus van Kuijkwarande**

Truus van Kuijk werkte in een winkel in Veenendaal en leerde daar joodse klanten kennen. Op eigen houtje haalde zij die naar Veenendaal om onder te duiken. Ging daarna aan de slag als koerierster. Werd gearresteerd op 21 november 1944 in Veenendaal en overleefde uiteindelijk in kamp Westerbork.

**Nonny van den Boschpark**

Nonny van den Bosch (1919-2013). Was verloofd met de belangrijke verzetsman Tom van Doorn. Zelf deed ze koerierswerk, maar ze werd op 21 november 1944 gearresteerd en fors mishandeld. Ook zij kwam in kamp Westerbork terecht, maar ze overleefde de oorlog.